



Frans Kokrif

Bij Dreischor Reefballs is het mooi duiken. Al bijna 60 jaar.

60 jaar duikplezier

Frans Kokrif is vernoemd naar de eerste duikondernemer in Nederland, Frans Kok. Hij was als mede-eigenaar van een installatiebedrijf in Den Haag gevestigd en als het ware was hij de eerste met een 'duikwinkel' in Nederland. Uit zijn keukenlades verkocht hij brillen, snorkels en loodgordels. Vinnen kon je ook bij hem krijgen. In 1969 vertrok Kok naar Dreischor om daar in het weekend handel te drijven. Maar al snel ruilde hij Den Haag helemaal in voor het Zeeuwse. Hij begon een persluchtstation, zijn winkel werd hét verzamelpunt voor mensen die de weekenden gingen duiken. Lucht en koffie: dat kon je bij Frans halen.

Wie al langer meedraait, kan zich wellicht nog de Pinksterkampen herinneren op Dreischor: het hoogtepunt van het duikjaar voor velen. Superdruk, maar ook supergezellig, vertellen de verhalen. Net als nu nog: Dreischor Frans Kokrif is nog steeds een populaire duikplaats. op de parkeerplaats is het vaak druk, bij de duikplaats is een vulautomaat waar je 24 uur per dag 200 en 300 bar kunt vullen en tegenwoordig heeft Dreischor Frans Kokrif een mooie steiger waar je te water kunt. De steiger bereik je vanaf de parkeerplaats via een oversteek over de weg,

het fietspad (kijk uit!) en een stevige trap over de dijk. Onder water vind je een mengeling van oude dijkresten en prachtig begroeide reefballs, die je vlak voor de instapplaats vindt tussen de 6 en 10 meter diepte. Reefballs zijn ook de perfecte schuilplaats voor kreeften, vorskwabben, puitaaltjes en de beroemde zeedonderpaden. In de winter zijn op en in de reefballs nestjes te vinden van de gewone en de groene zeedonderpad. 'Papa' beschermt de eitjes enkele weken, tot het moment dat ze uitkomen. Laat je vooral niet afschrikken door het koude water in de winter, het is de moeite meer dan waard.

Meer te zien

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is er veel meer te zien op deze plek. Duik je recht vooruit, dan kom je na de reefballs het Object van JackieO tegen. Het object ligt in een kloof die op 14 meter diepte parallel aan de oever loopt. Je komt er tientallen vissen, krabben en kreeften tegen. Dit is een prachtig rif vol kleurrijke begroeiing en met heel veel leven op 10 minuten zwemmen op 5 tot 10 graden van de steiger. Je zwemt er dan tegenaan. Het is een heuvel, dus je kunt het niet missen. Mis je het toch? Dan ben je te ver naar rechts afgedwaald waarschijnlijk. Ook tussen de basalt-

blokken tref je kreeften aan en op de zandbodem leven platvissen en palingen. Op de terugweg kan je nog lang blijven hangen bij de steigerpalen van de steiger. Onderwaterfotografen, maar eigenlijk iedereen, bewonderen hier de begroeiing. Let een beetje op als je in het water springt dus.

Nachtduik

Naast de reefballs ligt een dijkwand, ook vol leven. Grondels, krabben en botervis: ze zitten tussen de blokken, oesterbankjes en op het rif. Zakpijpen en roodwieren geven de duikstek kleur, van oranje tot geel, van bruin tot rood. Je ziet eigenlijk pas echt goed tijdens een nachtduik.

Het zicht is bij Dreischor bijna het hele jaar redelijk tot zeer goed, dit komt voornamelijk doordat de duikstek naar het noordoosten gericht is, waardoor de wind nauwelijks grip heeft op dit deel van het Grevelingenmeer. Het water ligt er vaak als een spiegel bij en dat zal je als duiker of onderwaterfotograaf vast kunnen waarderen. Alleen op de drukke dagen in het weekend wil het zicht door de vele duikers wat minder zijn. Plan daarom slim je duiken als je die mogelijkheid hebt. |



📄 Dominique van Dam. 📷 Marion Haarsma.

