

Heel duidelijk 'wobbegong'

Klein of groot, ze zijn fantastisch.
Haaïen dus. Al heel veel gezien ook.
Maar de wobbegong nog nooit. En de
tapijthaai komt juist (en bijna alleen)
in Raja Ampat voor.

TEKST EN FOTO'S MARION HAARSSMA
ONDERWATERFILM.NL

Er was verzekerd dat ze (spotted wobbegong, *Orectolobus maculatus*) zeker zouden worden gevonden. Er was al een handsignaal afgesproken: het haaienteken, gevolgd door twee handen voor de mond met gebogen vingers. Heel duidelijk 'wobbegong'.

De eerste tapijthaai werd tijdens de tweede duik van de tweede dag al gevonden. Hij lag in een grot. De flitserarmen konden er maar net in. Het was de eerste wobbegong en waarop scherp te stellen? Geen oogje te zien! Later bleek dat er op de kieuwspleet was gefocust en – zonder geluk vaart niemand wel – het kleine oogje zit daar vlakbij.

De volgende wobbegong lag op het zand. Daarna elegant op een groot koraal, als in een bedje! Het staartje, wat altijd in een krul gedraaid zit, was vertederen. Wat een beest.

Er volgden er nog meer. Op het zand, daarna weer een in een grot. Geen genoeg van te krijgen. Zo mooi. De meeste haaien waren ongeveer een meter groot. Maar het is bekend dat ze wel drie meter kunnen worden.



