

Prachtig Pemba

Het is erg warm, maar een verfrissend windje brengt afkoeling. Heerlijk luieren op het terras met uitzicht op zee en de duikboot. Een paar jonge enthousiastelingen vertrekken voor de derde duik. Maar gewoon heel rustig blijven liggen. Met een goed boek.

TEKST EN FOTO'S **MARION HAARSM**
ONDERWATERFILM.NL

Tijd om terug te kijken ook. Te mijmeren over de duiken op Pemba. En tevreden zijn over de foto's. Neem die duikstek die Aquarium heet en dat is niet voor niets. Er waren niet alleen veel vissen en verschillende soorten, maar ook loopt het rif op en eindigt bijna op safestop diepte. Dat is fijn duiken!

Vanaf het vijf meter standpunt een prachtig uitzicht op het rif en de koralen. Vooral het

vuur- of brandkoraal is hier uitbundig aanwezig. Mooi, maar aanraken mag niet. Eigenlijk is het geen echt koraal, maar een hydroidpoliep. Het heeft minuscule haartjes, en die kunnen bij aanraking gemeen pijn doen. Maar mooi is het wel en de visjes dartelen er vrolijk omheen. Om uren naar te kijken.

VERGETEN STUKJE Waar is Pemba? Het is een eiland voor de kust van Tanzania. Het buur-

eiland Zanzibar is veel meer bekend. Pemba is een vergeten stukje Afrika, er zijn weinig auto's, nauwelijks wegen en het resort ligt verstopt achter een groot bos, dat is zelfs een beschermd natuurgebied. Verbazingwekkend. Het is hier zelfs in de januarimaand erg druk.

Navraag bij andere duikers hoe ze hier zo terecht zijn gekomen. Want Dar-es-Salaam ligt niet in de buurt en doorvliegen naar Pemba



Kogelvis, *Arothron meleagris*



Bladschorpioenvis, *Taenianotus triacanthus*



Gemarmerde murene, *Gymnothorax undulatus*



Oogboog koraalklimmer, *Paracirrhites arcatus*



Garnalen op kussenzeester

Porcelijnkrab

via Zanzibar is ook niet zo simpel. De meeste jongelui zijn backpackers en hebben eerst de Kilimanjaro beklommen. Diep onder de indruk... Of, zoals wordt gezegd: Als je van Afrika houdt, kom je op Pemba duiken! De combinatie. Klimmen, safari en jungletochten en dan lekker 'chillen' op Pemba.

STEENKORALEN Van te voren al gehoord dat er veel mooie riffen zijn met steenkoralen,



Hagedisvis, *Saurida gracilis*





Aquarium met duiker

die haast nergens anders te zien zijn. Zo groot en nog in perfecte staat! Braaf daar foto's van gemaakt. Maar, het hart gaat uit naar de dieren en vooral klein spul. Dat was meteen de eerste duik raak. Het stikt er van de anemonen met anemoonvissen in allerlei soorten. Bij de eerste anemoon ook een porcelijnkrabje en er zitten er altijd twee.

Bij de tweede duik weer een grote anemoon. Model Angelika is geduldig. Ineens springt er een visje op. Een klein schorpioenvisje. Het ziet er uit als een blad. Maar hij is niet bang, weet dat 'ie giftige rugvinstekels heeft. Het bladschorpioentje blijft prima zitten en laat zich heerlijk fotograferen. Eerst leek het zwart te zijn, maar op de computer is het bruin, ook goed.



Naaktslak, *Chromodoris gemina*



Pijlvissen, *Nemateleotris magnifica*

Tijdens de tweede week een dag met de reuze groothoek in de weer geweest. De fish-eye. Echt geschikt voor de grote koralen en prima shots gemaakt van het aquarium, van boven af!

NAAKTSLAKKEN Een van de duikgidsen heeft het na iedere duik over naaktslakken. Stomverbaasd. Dat had niet in de 'briefing' gestaan. Na een paar dagen met hem lekker ge-



Naaktslakken, *Phyllidia varicosa*

rommeld op het rif. Klein spul zoeken en visjes, die best wel schuw zijn. De visjes wennen heus wel aan de aanwezigheid van duikers, maar er moet de tijd voor worden genomen. Zo zijn de keizersvissen, de doktersvissen en de 'morish idol', (heeft dat beest wel een Nederlandse naam?) te fotograferen.

En de slakken dus. Van die wrattenslakken, in allerlei kleuren en daarna ook de bekende pyjamaslak. En ook nog een paar nog niet eerder geziene soorten.

ALLES Na een paar dagen is het langzaam duidelijk dat Pemba alles heeft wat er zo te vinden is op de Malediven, Filippijnen en Indonesië. Ook dat stond niet in de 'briefing'. Zoals een plek waar wat meer macro is. Direct daar alweer zo'n wrattenslak. Meteen ook weer symbiosekrabjes in de anemonen. En een hele



Duiker bekijkt en wordt bekeken door anemoonvissen

schuwe lipvis, met opvallende kleuren, waarschijnlijk in jeugdkleed. Er kwam een beetje stroming en de porcelijnkrab ging meteen eten. Eerst één pootje in de lucht, daarna allebei.

En verder: in een gat onder een steen een klein geel koffervisje, ook een jeugdkleed (juvenile). Op de ronde kussenzeesterren zitten altijd kleine garnaatjes, alleen maar goed kijken is daarvoor voldoende. Tot slot (de 60 minuten waren al bijna voorbij) een steentje met een verdwaalde kwal, een kleine zee-naald en een kappersgarnaal onder een overhang. Bij het bovenkomen was de Zodiac zoals altijd in de buurt.

MANGROVEN Op een van de laatste dagen naar de mangroven. Met hoog water de kajaks op de Zodiac gelegd en in tien minuten in de mangrove. Daar kajaktes. Met engelengeduld



Rode vlagbaarzen, *Pseudanthias squamipinnis*

uitgelegd wat er wel en niet moest worden gedaan. Vooral balans bewaren en goed peddelen. Echt moeilijk is het niet.

In de mangrove donker water, een vreemde onderwaterwereld met boomstronken en luchtwortels. De watertemperatuur zoals overal een heerlijke 28 graden Celsius.



Schorpioenvis



Koffervis



Doornenkroon



Oester