

# It giet oan

Duikers in Oostvoornse meer

**De afgelopen winter ja, toen vroom het dat het kraakte. Leek er zelfs weer eens een Elfstedentocht gereden te kunnen worden. Dat zat er hoewel er al bijna werd afgeteld totdat het 'It giet oan!' voor het eerst sinds begin januari 1997 zou klinken – helaas, helaas – niet in.**

FOTO'S (EN TEKST MMV) **MARION HAARSSMA**  
ONDERWATERFILM.NL

**M**aar voor de ijsduiken klonk dat verlossende It giet oan wel. Voor de ijsduikers hoeft de dikte van het ijs niet minimaal 15 centimeter zijn langs de gehele route van 200 kilometer. Zo kon het gebeuren dat die ijsduiken de afgelopen winter zelfs bij bosjes werden georganiseerd. De ijsduikers hadden veel plezier, met een zonnetje erbij, werd het zelfs een groot feest!

De duiken deden ook mensen besluiten voor de eerste keer onder ijs te gaan. Marion Haarsma was daar een van. Aangemoedigd door een vriendin reed ze naar Vinkeveen. Voor een wat werd genoemd 'begeleide' ijsduik. 'Dat klonk goed, zo helemaal alleen onder het ijs, trok me eigenlijk nooit zo, kakkerd dat ik ben...'

**OOSTVOORNSE MEER** Na eerste duik in Vinkeveen volgde nog een tweede in het Oostvoornse Meer. Het was op vrijdag en het weekeinde zou het ook alweer gaan dooien. 'Helemaal enthousiast geworden wilde ik graag nog meer ijsfoto's maken,' kijkt ze terug. Aan de kant was nog een dun laagje ijs, er kon daar nog net onder het ijs worden doorgezwoomen zonder de bodem te raken, alhoewel het er met z'n drieën vol werd. Helaas was er geen zonnetje, maar er kwam genoeg licht door het ijs heen...

Aan de kanten was er ijsafzetting, net boven het oppervlak. De watertemperatuur was twee

graden Celsius, net genoeg om het ijs boven water te smelten. Door al het gezwem blijft de duiker best wel op temperatuur en bleek er ook nog een rondje 'Baardmannelje' mogelijk.

**VERRASSINGEN** Zodra er dieper wordt gegaan wordt het wel koud. Maar het water is helder en er wordt een mooie stenenpartij tegengekomen die daar nog niet eerder is gezien. Zo heeft het Baardmannelje toch nog verrassingen.

Het was de laatste ijsduik van de winter 2011-2012. De aangekondigde dooi zette in het weekeinde in alle hevigheid door en dat betekent wachten op wat er deze winter al dan

Ijs op de steiger





Dijkje Oostvoornse meer



Duiken met publiek



Doorkijkje Vinkeveen



Kruierend ijs op het Markermeer



Het bewijs: Marion onder het ijs!

niet komt. De komende maanden zullen dat duidelijk maken. It giet oan of toch niet...

**NU OF NOOIT** In Vinkeveen was het daarvoor nu of nooit geweest. Het is in dit land immers maar de vraag of er een volgende keer komt. Zo vaak is er geen (goed) ijs, al hebben ijsduikers de laatste jaren niet te klagen gehad en heeft de nieuwe specialty IJsduiken (uit 2008, zie kader op deze pagina's) ook behoorlijk aftrek gevonden.

Aangekomen in Vinkeveen was er een driehoekig wak in het ijs, dat zag er al heel professioneel uit. Tijdens het uitladen van de auto was

het zelfs warm, zo in het winterzonnetje. Met een boottrap konden de duikers rustig naar beneden gaan, vinnen aan doen in het water, dan masker en pas onderwater de ademautomaat in de mond doen, zo kan hij niet bevriezen.

**GEEL TOUW** Onderwater een geel touw, een meter onder het ijs gespannen. Dat gaf de route aan. Eerst naar een paal, dan naar een ander wak en weer terug. Zo werd er samen met de buddy een rondje in de haven gezwommen.

Marion Haarsma terugkijkend: 'Het was een hele speciale ervaring om je eigen luchtbellen onder het ijs te zien en de toeschouwers op het

ijs. Een duiker in het wak en duikers onder het ijs, er is zoveel om te fotograferen. Na de duik, ik wilde er eigenlijk nog niet uit, was er boven de bekende warme chocomel met!'

## Specialisatie

► De specialisatie IJsduiken is de negende uitgave nieuwe stijl van de NOB sinds in januari 2005 het leerboek 1\*-duiker als eerste van de persen rolde. En zoals inmiddels ook alle andere zestien uitgaven is de specialisatie tot stand gekomen dankzij de enorm enthousiaste, vrijwillige inzet van schrijvers, fotografen, tekenaars en andere medewerkers bij de samenstelling ervan. Een ook voor IJsduiken imponerend lange lijst.

### IJsduiken

Duikvaker januari 2008

Teksten van: Xander Bendsorp, Eveline Crone-den Brabander, HES van Schoonhoven, Robert-Jan van Velse.

Foto's van: Aqualung, Michael Bornéat, Theo Bosboom, Raymond Cohen, André Crone, Hans Draaijer, Arthur Gerla, Denis Godet, Chiel van den Hoek, David Lindenaar, Alban Michon, Jenny Munsterman, Henk Otto, Ivo Schenk, HES van Schoonhoven, Duncan van Vliet, Robert-Jan van Velse. Met dank aan: Marcel de Graaf, Aqualung, Divercenter.nl, Megadiving, Scubapro, Suunto.

Illustraties van: Peter van den Beemt, HES van Schoonhoven, Robert-Jan van Velse.

Vormgeving: Arthur Hermans

Coördinatie bondsbureau: Desmond van Santen, Riana Wassing.

Aantal pagina's: 112

Prijs: € 21.95 incl. brevetregistratiekaart



Duiker vast onder het ijs