

Ze is er helemaal enthousiast over, duiken in het sultanaat Oman, een relatief nieuwe duikbestemming die pas de laatste jaren wordt 'ontdekt'. In de vorige uitgave van *Onderwatersport* dook Marion Haarsma vanuit de hoofdstad Muscat bij de in de buurt gelegen Daymaniyat Islands, zo'n 15 kilometer uit de kust en het gemakkelijkst te bereiken vanaf Al Sawadi. Dit keer een liveboard vanuit de haven van Salalah, in het zuiden van het land. Het tweede verhaal uit een serie van drie.

# Poetshemel bij de Hallaniyats

Krokodilvis

Na een nacht varen vanaf de haven van Salalah, de hoofdstad van het gouvernement Dhofar, is er geankerd in de beschutting van het eerste van de Hallaniyat eilanden. De eilanden vormen met Shalim een van de tien districten van Dhofar. De Golf van Aden is niet verwijderd, meer berucht dan bekend wegens de piraterij vanuit Somalië.

TEKST EN FOTO'S: MARION HAARSTMA  
ONDERWATERFILM.NL



Het wrak van de City of Winchester is fraai begroeid en biedt een schuilplaats aan vele vissen

De boot vaart dit seizoen voor het eerst. Van oktober tot en met april. Door de Khareef, de zuidoostelijke moesson in het zuiden van Oman zijn de Hallaniyat eilanden onbereikbaar in de maanden mei tot september.

**HOOGTEPUNT** Het duikgebied rond de Hallaniyat eilanden was tot voor kort nauwelijks bekend. Gedoken werd er eigenlijk niet. Een van de hoogtepunten is het wrak van de City of Winchester. Dit Britse marinefregat was het eerste schip dat in de Eerste Wereldoorlog tot zinken is gebracht. Het wrak is ca 150 meter lang en in nagenoeg perfecte staat. De maxi-

male diepte is 28 tot 30 meter. Het is sinds kort ook bekend dat een vaste groep bultrugwalvissen rond de eilanden zwemt. Maar naast het wrak en – misschien – de bultrugwalvissen is er veel meer. Riffen, grote baarzen, manta's enz. Maar ook murenes en poetsgarnalen.

Nu waait er een stevige bries, de bewolking laat geen zon door. De zee heeft een grauwe kleur en de golven nodigen niet uit om te gaan duiken. Maar eenmaal onderwater valt het reuze mee! De watertemperatuur is een aangename 26 graden. Onder de boot wemelt het van de vissen, de bodem is op 11 meter. Ook







Slapende papegaalvis



Duiker bij koraal



Vele scholen vis



Overal waar je kijkt zie je verschillende blennies...



... hun koppie uit hun holletje steken



Netmurene



Grote rode baars



Schorpioenvis





Poetsgarnaal op murene lysmata debelius

veel vis als er over het rif naar de laatste rots op 18 meter wordt gezwommen. Ze zwemmen in en uit de gaten van het koraalblok. Er zitten ook twee dikke murenes in verstopt.

**OPEN BEK** In de open bek van een murene niet een maar twee knalrode poetsgarnalen, de



Nog meer vis bij het koraal



Twee spookmurenes delen een hol

Lysmata debelius. Bekend van de boeken en de verhalen van Helmut Debelius, maar in het echt gezien, nog niet. De garnalen zijn niet bang van het licht van de lampen en trippelen over de murene heen. Zomaar in zijn open bek of ze gaan lekker aan het zijkantje zitten, klaar om ook de andere visjes te poetsen.

Snel een foto maken lukt niet. De andere visjes zaten alsmaar ervoor, ze wonen gezellig met z'n allen in de grot. En de murene houdt niet van de lampen. Die gaat weg. Wat rest is een leeg gat. Bovenop de rots nog wel een murene die naar buiten kijkt. Wat een lelijkerd. Hij houdt ook zijn mond stijf dicht.

**BELONING** Terug maar weer naar het koraalblok. De debelius garnaal zwaait aan de zijkant, een beetje uitnodigend met zijn witte tentakels. Maar de foto zonder murene is het ook niet. Tijdens het rondje koraalblok een grote baars. Ook hij wordt gepoetst. Erg fotografenvriendelijk draait hij voor de lens. Leuk, maar



Schorpioenvis bij sponzen



Vis poetsen deel 1...



... vis poetsen deel 2...



... en vis poetsen deel 3. Allerlei vissoorten maken graag gebruik van deze dienst

geen murene. Die kijkt op zijn plekkie lekker naar buiten. Maar zonder garnaal in zicht, weer niet goed!

Maar na een half uurtje is de beloning er. De murene mét de garnaal bovenop zijn snuit en beide kijken in de lens. Geen getreuzel, scherpstellen en ook geen visjes in de weg. Door de zoeker is het beeld in het donkere gat wel slecht te zien. Gelukkig hebben de garnalen spierwitte pootjes en tentakels. De garnaal gaat zelfs in de open bek zitten.

**POETSHEMEL** Onderweg terug naar de boot lijkt het erop in een poetshemel te zijn beland. Overall poetsstations met vissen, die zich alle kanten uitrekken om schoongemaakt te worden. Tijdens de 'safestop' de resultaten van de foto's bekijken. De fles is inmiddels op reserve. En tegenvallen? Zeker niet. Integendeel.