

Kerken, heel veel kerken

Op weg naar het zuiden. Vanaf Pula, waar de cruise met de Luna begon. En het prachtige wrak van het oude passagierschip, de Baron Gautsch van de Oostenrijkse Lloyd. Het uiteindelijke reisdoel is Dubrovnik. En onderweg (veel) duiken en interessante steden en eilanden bezoeken.

TEKST EN FOTO'S: MARION HAARSMA
ONDERWATERFILM.NL

Gele spons in de Cathedral grot

Kroatië heeft een ietwat roerige geschiedenis achter zich. En voormalig Joegoslavië in het algemeen. Iedere middag in een andere haven. Rustieke haventjes en oude gebouwen. En nooit ver weg een prachtig landschap. En, ook dat, kerken. Heel veel. Eentje viel heel erg op. De prachtige middeleeuwse kerk in Zadar met eeuwenoude stenen. Ook het Sound en Light organ is iets heel bijzonders.

KORALEN Of neem Mali Losinj, behalve de kerk is het bijzondere aan het dorpje een uitgebreide kruidentuin. Of Zlarin, met een koralen museum. Dit bestaat uit een klein winkeltje met grote prijzen en een werkplaatsje met een echte koralenbewerker. Met zeer gemengde gevoelens bekeken overigens. Want bekend is welke desastreuze vangstmethode gebruikt werden en worden....

In de buurt van Sibenik in een bootje gestapt en een tour gemaakt door de haven van Sibenik. En op het eilandje Vis, waar op de Teti, een gemakkelijk wrak, is gedoken, helemaal rondgereden en naar de hoogste top gebracht. In het noorden grotten, waar dictator Tito zich tijdens de tweede wereldoorlog jarenlang heeft schuilgehouden. Daar in de buurt is ook tijdens de oorlog een vliegveld gemaakt,

waarvanuit de Royal Air Force bombardementvluchten heeft uitgevoerd. Heel mooi ook het museum met antiquiteiten, vooral de zaal vol met amforas is zeer indrukwekkend.

Op het eiland Hvar meteen naar het kasteel op de berg bij de haven en de kannonnen en het uitzicht bewonderd. Onderweg naar beneden, via de botanische tuin met prachtige agaven,



Zeeslak *Thurdilla hopei*



Trypterygion, rode driekleurige slijmvis



Hypselodoris orsinni, naaktslak1646



Haven van Dubrovnik



Light organ



Sabella pavonina, kokerworm



Kerk in Zadar



Haven van Dubrovnik

die in bloei stonden. Op Korcula, het volgende eiland weer een stadstour en iets heel bijzonders (behalve de kerken): het geboortehuis van Marco Polo.

Na een week van veel omzwervingen en kerkbezoeken in Dubrovnik aangekomen. De schade die tijdens de oorlog was aangebracht, is gerepareerd. Er is geen barst meer van te zien. Maar de geestelijke schade is nog aanwezig. Er lopen nog steeds getraumatiseerde mensen rond, terwijl de oorlog nu al 15 jaar voorbij is.

VERWAAID Land, zee en duiken. Het is in Kroatië uitstekend te combineren. Zelfs twee verwaaide dagen die het schema van de zorgvuldig geplande negen duiken helemaal in de war gooien, doen er dan weinig toe. Immers dan toch het water in. En deze 'laten we in

godsnaam nat worden duik' was een groot succes. Compleet met een heel nest met blauwe naaktslakjes (gevonden door de Spaanse buddy), daarna een grote pinna (steekmossel), gewone slakken en aan het eind nog vier kokerwormen, sabella's.

Maar bij de tweede duik van de trip, na het bezoek aan de Baron Gautsch (zie vorige uitgave

van Onderwatersport) was dat probleem van de wind er nog niet. Gedoken in een grot. De Cathedral genaamd. Met de ingang op 8 meter. Dan in een grote ruimte met makkelijk plaats voor 6 duikers. En gaten in het plafond, waar daglicht doorheen komt, dus niet helemaal donker. De uitgang op 28 meter, daar ook de zandbodem. De aandacht getrokken door grote gele sponzen. Langs de buitenkant weer omhoog. En



Bloeiende palmboom



Bar in Dubrovnik



Duiker met gorgoon



Haarster, Antedon mediterrana



Gorgonen in twee kleuren



Zeester

onderweg de gewone dingen zoals zeesterren, algen, slakjes, naaktslakken, vissen.

TUNNEL Na de wind op weg naar het eiland Vis, het wrak van de Teti, en met alweer toenemende wind en een wat onrustig wordende zee een gorgonenduik bij St. Andrews vuurtoren. Eenmaal onderwater niet duidelijk waarheen te gaan. Een soort tunnel gevonden tussen 2 riffen door. En ja hoor, aan de andere kant prachtige gorgonen. En meteen werd de term tweekleurige gorgonen duidelijk. Niet

zoals bij de Costa Brava onderaan eerst paars en halverwege knalgeel. Hier gorgonen in dezelfde kleur, of helemaal paars of helemaal geel. En die stonden wel door elkaar heen.

Voor de laatste dag met de boot naar Cavtat gevaren. Ook om Dubrovnik nog eens vanaf de zee te bewonderen. In de haven heeft de lokale duikschool amfora's gevonden. Ze liggen op 2 verschillen de plaatsen. Op de ene plek grote amfora's, te groot om mee te nemen, vaak ook kapot en half in het zand. Op

de andere plek – op bijna dertig meter - honderden kleinere amfora's. Die lagen in een kooi, want ze zijn (heel veel?) geld waard. Aan de kooi een origineel hangslot. De amfora's waren afkomstig van een schip uit de tweede eeuw.

(Dit is het tweede verhaal van Marion Haarsma over duiken in Kroatie. In de vorige uitgave van Onderwatersport deel 1. Met toen ook veel aandacht voor de wrakken van de Baron Gautsch en de Teti).



Grote amfora op de bodem



Ook deze amfora's worden beschermd door een kooi



Amfora's in het museum in Vis