

# Happy end

Koraal met haarsterren

In Nederland was er al veel over gesproken. Daar moest zeker naartoe worden gegaan. Naar de Passage, een kanaal tussen twee eilanden, Wayilbatan en Walib in de zuidelijke regio van Raja Ampat. Het kan er flink stromen, wat de begroeiing ten goede komt. Vooral koraal houdt wel van een beetje stroming, die voedsel brengt.

TEKST EN FOTO'S **MARION HAARSM**  
ONDERWATERFILM.NL

Het mooiste van het mooiste onderwaterleven was er voorgespiegeld. In een prachtig palet van kleuren. Al driftduikend. Maar ook veel mededikers in het dertig meter brede kanaal.

**VERKEERDE OBJECTIEF** Hooggespannen verwachtingen dus, maar dat viel tegen. Vroeg in de morgen en met duidelijk het verkeerde objectief op de camera. Het wilde niet zo lukken en na 80 minuten was het wel genoeg geweest. Zat zelfs. Alleen: de buddies zwommen door. En

geen enkele indicatie dat het weer omhoog ging. Bij een stuk, waar ineens de stroming fors tegen was, opgegeven en omhoog.

Geen boot te zien, niemand. Wel ineens het geluid van luchtbellens. In een andere duikgroep terecht gekomen en daar was een zeeslang ontdekt. Eindelijk het goede objectief, paste precies bij de slang. Dus enthousiast weer foto's maken. De slang was actief eten aan het zoeken en zwom naar de oppervlakte om adem te halen.

**SALTIES?** De groep zwom verder door toen de slang naar de oever ging. Daar dacht hij meer eten te kunnen vinden. Aan de rand van het water veel begroeiing te vinden, eten voor de slang, maar misschien ook een schuilplaats voor grotere dieren? Onbezorgd in ieder geval foto's maken. Het slangetje zat ook echt geen minuut stil. Dus veel foto's, in de hoop dat er een scherpe bij zou zitten.

Alleen bij de rand van het water en het eiland. Geen seconde ook maar de idee om bang te zijn...

Krabje op zeekomkommer





Drieband anemoonvis



Zeeslang



Passage



Schorpioenvis



Koraal



Naaktslak, *Glossodoris stellatus*

Pas de volgende dag zei de duikgids dat er tweemaal krokodillen waren gezien in de Passage. Langzaam drong het door. Krokodillen in zoutwater, salties misschien? Toen kwam ook nog iemand met het verhaal van de miljonairszoon, die jaren geleden op mysterieuze wijze verdwenen is bij Raja Ampat. Waar de oh zo gevaarlijke zoutwaterkrokodillen de schuld van kregen?!?



Epaulettehaai



Demon stinger

**INTERNET** Het verhaal maar opgezocht op het internet: <http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2011-2012/Rockefeller-kwijt.html>

En weer terug in Den Haag. Klaar voor nieuwe avonturen. Voor niks en niemand bang, maar is dat wel zo verstandig?!? Een happy end. Maar het had heel anders kunnen aflopen.



Oog van krokodilvis



Cowrie



Pygmeezeepaardje, *Hippocampus denise*