



# Machtig Noorwegen

**De Biologische Werkgroep van de NOB maakte – zoals in de vorige uitgave van Onderwatersport al te lezen en te zien was – recent een reis naar Noorwegen. Een land dat vaak ‘mooi’ wordt genoemd maar waarvoor ‘mooi’ niet de goede omschrijving is. Het prachtige land is niet in een foto te pakken, dat is een onmogelijkheid. Maar toch wordt het onmogelijke geprobeerd.**

TEKST EN FOTO'S **MARION HAARSMA**  
WWW.ONDERWATERFILM.NL

**A**leen al de reis met de auto van Kristiansand (de ferry) naar Egersund is indrukwekkend mooi! Meren en fjorden met hier en daar een klein huisje aan het wa-

ter. En de eerste gedachte die dan boven komt: je zult er maar wonen. Later bleek dat het geen woonhuizen waren maar huisjes voor de boot. De Noren hebben trouwens prachtige huizen. De levensstandaard is ook erg hoog. Noorwegen haalt olie uit de Noordzee en dat geeft de nodige voordelen.

**EXTRAATJE** De BW ging evenwel naar Noorwegen om te duiken. Dat machtige, zelfs majestueuze landschap, was gewoon een extraatje. Verbleven werd op de camping van Egersund. Daar worden ook bootjes verhuurd waar gemakkelijk zes mensen met alle duikspullen in kunnen.

De mooiste duikplaatsen liggen ver weg. De eerste duik echter gewoon dichtbij. In de haven.

Om weer even te wennen en een beetje bij te komen van de reis. Nou, het koude water was wel te verwachten, zo eind april. Maar met een goed droogpak en een warm onderpak was het toch wel vol te houden om een uur in het water van 5 graden Celsius te liggen.

Eenmaal onderwater: wieren en dodemansduim, zeeegels en steenkoraaltjes, een grote platvis, koffieboontje en zeesterren. Ook een foto gemaakt van de bomen aan de rand van het water en een doorkijkje met de man-







Johanna bij dodemansduim



Vuurtoren



Wateroppervlak met zeewier



Kreeft



Zeeëgel





Johanna in wier

Zeesterren



Zeekomkommers



nen op de kant met zo'n rood botenhuisje op de achtergrond.

### ROTSBLOKKEN

Voor de ingang van de haven van Egersund liggen allemaal grote rotsachtige eilandjes en rond deze kale rotsblokken is het prachtig duiken. Meteen de eerste duik buiten de haven pitvissen en een grote pieterman. Het was maar een klein visje, maar hij was niet bang, bleef gewoon in het zand liggen, dat was ongewoon, dus veel foto's gemaakt, zonder te weten wat het was. Later de naam gevonden in de visenboeken. De anderen BW-duikers zagen vooral veel naaktslakken op de rotswanden.

Tijdens de Noorwegen-reis overigens in totaal 14 duiken, waarvan ook twee op een wrak, de Argentina en de Gudrun. De nodige dahlia's gevonden, echt grote exemplaren in allerlei kleuren.

De zee rond Egersund kent geen getijdeverschil, er is ook geen stroming! De hoop een zeewolf te vinden - een grote soort palingen met een enorme bek, ze eten zeezegels, en in het voorjaar komen ze naar de kust om met elkaar te paren – of misschien zelfs wel twee in een holletje, bleek ijdel. Reden om nog eens terug te gaan naar dit land.





Duiker met dahlia



Cadlina laevis



Wieren



Grote Pieterman



Steenkoraal



Pitvis

Zonnester



Platvis

