

Vertederend, maar omstreden

Omstreden. Dat zijn ze zeker. De dolfinaria van de wereld. Met veelal in het wild gevangen dieren opgesloten in krappe bassins. De indrukwekkende film *The Cove* – waarover in *Onderwatersport* uitgebreid verslag is gedaan – heeft ten overvloede wellicht duidelijk gemaakt hoe de dieren worden gevangen (en afgeslacht).

FOTO'S: MARION HAARSMA / ONDERWATERFILM.NL

Vertederend, dat zijn die ogenschijnlijk zo vrolijke flippers in die dolfinaria. Marion Haarsma weet er alles van. Ook al kent ze de verhalen evenzeer en noemt ze een onderwaterontmoeting met een wilde dolfijn het mooiste, wat een duiker kan overkomen.

BRETAGNE Ze heeft dat meegemaakt. In Bretagne, haar eerste ontmoeting in het wild. Met Jean-Louis. Ze – het was een vrouwtje – kwam kijken zodra een duiker aan een ankerketting rammelde. En ineens was er dan boven een donkere schaduw. Ze ging weer weg zodra het geluidmaken ophield. En jaren later vond ze ook Ullie in Nuweiba (Sinai). Ook dit was een vrije en wilde dolfijn, die zomaar het gezelschap van mensen opzoekt. Deze liet zich in tegenstelling tot Jean-Louis wel aanraken en

aaïen. De snorkelaars nam ze mee op sleeptouw, zodra ze zich aan haar rugvin vasthiel. De jongens in de woestijn gaven haar inktvis, zo hielden ze de vriendschap in stand.

Het zijn van die bijzondere momenten, die maar weinig duikers zijn gegund zijn. Maar toch, hoe geweldig die ontmoetingen in het wild ook waren, Marion Haarsma wil niets liever dan in het water springen om met die leuke beesten – want dat zijn dolfijnen en dolfijnachtigen voor haar zeker – te spelen wanneer ze ze ziet.

GRIEND Vorig jaar op Curaçao nog. Daar was een wilde vriend gestrand en opgevangen. Vrijwilligers hadden hem opgelapt en voor hem een afgesloten stuk zee gemaakt

bij het strand van Jan Thiel in afwachting van zijn vrijlating. Daar liet hij zich voeren en schoonschrobben met een straatbezem. Haarsma mocht er niet te water. Het zou te gevaarlijk zijn, de vriend zou haar onderwater kunnen trekken en doden. Van de vrijlating is



Dolfijnenkus voor Marion Haarsma op Curaçao



Springende dolfijnen op Curaçao



Griend Tonka laat zich goed benaderen en zelfs aaien

overigens niets terecht gekomen. Tot twee keer toe weigerde hij zich bij een langstreckende groep soortgenoten aan te sluiten. Hij vond die verzorging wel goed. Inmiddels is hij naar een dolfinarium in de Verenigde Staten vervoerd. Hij leert er kunstjes voor de show... De meeste duikers zijn toch op de dolfinaria aangewezen om de dolfijnen (en de shows) te zien. Zoals in Harderwijk of – om binnen het koninkrijk te blijven – op Curaçao waar het Seaquarium van het zwemmen en snorkelen met de dolfijnen een erg kostbare toeristische attractie hebben gemaakt. Zoals, om maar weer eens een andere uithoek van de wereld te noemen, ook gebeurt in het Ocean Adventure Park in Subic Bay op de Filippijnen. Op twee uur rijden ten noorden van Manila waar een verlaten Amerikaanse marinebasis ligt.

VOEREN In de natuurlijke haven is het Ocean Adventure park gebouwd. Verschillende soorten dolfijnen en een griend zwemmen daar in de zee; een net houdt ze van de vrijheid. Ooit zwommen er vier grienden, er is er nog maar eentje over, Tonka. Marion Haarsma mocht er te

water en – het leven zit vol tegenstrijdigheden – deed dat ook. Ondanks alle bekende nare verhalen verheugde ze zich er ook op.

Als ze als eerste van de groep onderwater wordt begroet door de dolfijnen heeft ze



Briefing bij Ocean Adventure



Overzicht van Ocean Adventure



Nieuwsgierige dolfijn



Trainer met dolfijn



Tonka kijkt mee met de dolfijnen



Staart van Tonka

zoiets van: Leuk hoor, maar al niets nieuws voor mij. Ze hoopte op de komst van de vriend, de Engelse naam is false killer whale en de latijnse naam *Pseudorca crassidens*. Deze soort is nauw verwand aan de echte orca, maar wat kleiner en minder agressief. Hij kwam ook, was enorm en snel weer weg. Maar kwam daarna gewoon weer terug. Lo-

gisch, hij zou zoals iedere dag worden gevoerd... Tonka zwom voorzichtig tussen de groep, inclusief trainer en veiligheidsduiker, door. Werd door iedereen van vis voorzien. Wel vijf meter lang, maar raakte niemand aan. En liet zich niet alleen voeren, ook aaien. Zelfs zijn tong in zijn bek kon worden aangeraakt, tussen de grote ronde tanden door.

Een wilde dolfijn speelt met duikers bij Nuweiba in de Rode Zee

